

Μα εμείς

ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΙΝΟΤΙΜΕ

ΑΠΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΤΕΡΡΑ ΙΝΚΟΓΝΙΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΒΕΤΕΣ ΤΗ LIBERTATIA

θα ξανάπατήσουμε

στην Terra Incognita

To alter ego μου η κατάληψη στην Ολύμπου στη Σαλούγκα.

Αγνωστη Γη για μπάτσους και φασίστες
και όλα τα σκατά που υποτιμούν τις ζωές μας

Terra Icognita ακόμα και αν περπατάν στα ντουβάρια της,
ένστολα καθίκια που δεν μας αφήνουν να ανασάνουμε.

Αγνωστη Γη η ελευθερία για αυτούς

Liberta φωνάζουμε και καμιά φωτιά δεν μπορεί να μας κάψει,
γιατί καίει μέσα μας

και αν έχουμε a priori, casus beli με τους παρακρατικούς
που βάλαν φωτιά στη Libertatia

Πάντα με μια ερώτηση, κινείται η σκέψη μας, cui bono?

Ποιός ωφελείται;

de facto κόντρα σε νόμους και αστυνόμους,
erga omnes στο κόσμο που κινείται με το φόβο
και τον ατομισμό αγκαλιά
σε ένα κόσμο που διψά για ασφάλεια μέσα από οθόνες
και ζει in vitro.

o tempora o mores!

Πρωτοσέλιδα για ακόμα μια φορά ο εσωτερικός εχθρός
μα ο στόχος στοχεύει εσένα και εμένα, στοχεύει εμάς
που θα πάμε για δουλειά αύριο
και η σιωπή βασιλεύει στους δρόμους,
πρώτη φορά τέτοια σιωπή σε όλο τον πλανήτη
μα τα σφιγμένα χείλη και οι γροθιές μας βαστάν
και θα βαστάν γερά στους ζόρικους καιρούς

Mea culpa αν το πίστεψες αυτό. Λάθος μου.

Ρώτα όσους και όσες πάλεψαν.

για όσα βρήκαμε εμείς στο δρόμο μας

Ρώτα πως πέρασαν

στα ξερονήσια, στις φυλακές, στα τρελάδικα

Ρώτα τους δρόμους και θα σου απαντήσουν,

το αίμα που κυλά ζεστό στην Πέτρου Ράλλη

τα πνευμόνια μας που πήραν νερό στη Μεσόγειο

και τις σκούρες επιδερμίδες μας στα χωράφια

που σκουραίνουν και άλλο από τα δωδεκάρα

Ρώτα την Ελένη, τη λάιλα

και τις πληγές στο σώμα τους που δεν έκλεισαν ποτέ

Ρώτα τα αποτεφρωμένα δάση

και το νερό την ιστορία τους.

Και αν έχεις άντερα ακολούθα το **requiem** για ένα όνειρο

Πηγαίνοντας και αντίθετα και αντίστροφα

Vice Versa οι κινήσεις του μυαλού

και φωτιά στην κανονικότητα.

Σε όλα τα δίπολα που το **status quo**

μας εκπαιδεύει σαν υπηκόους

μην τυχόν και βγούμε από τη νόρμα που φτιάξανε

και στενεύει, όλο και περισσότερο.

Η Σκύλα και Η Χάρυβδη ζηλεύουν

τα ανύπαρκτα περάσματα που μας αφήνει η πραγματικότητα.

Ma εμείς θα ξανάπατήσουμε
στην **Terra Incognita**
με τους αγ(κ)ώνες μας
ενωμένους, ποδοπατώντας
με τα βρώμικα
παπούτσια μας
τον κόσμο-φυλακή
που χτίζεται
μέχρι να χωρέσουμε
όλες και όλοι

...