

Τέλος εποχής για τους ρουφιάνους & τους προσκυνημένους ΟΧΙ για τη Βίλα Αμαλίας

Το πρωί της Πέμπτης 20/12 η αστυνομία εισβάλλει στην κατάληψη Βίλα Αμαλίας και την εκκελώνει, συλλαμβάνοντας 8 συντρόφους. Άλλη μία επιχείρηση εντυπωσιασμού και εκφοβισμού από τον Δένδια και τον συρφετό του, άλλη μία επιχείρηση εφαρμογής του κράτους έκτακτης ανάγκης. Δηλώσεις πολιτικών προϊσταμένων, λίστες με «ευρήματα» της αστυνομίας, βίντεο, φωτογραφίες και υπερβάλλων δημοσιογραφικός ζήλος κάνουν βόλτα στις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τα ηλεκτρονικά μέσα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, μόνο που αυτό τελειώνει διαφορετικά.

Είναι σαφές πλέον πως στο κέντρο της Αθήνας παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Φασίστες και μπάτσοι θέλουν να κάνουν κουμάντο για να ανοίξουν δρόμο στις καπιταλιστικές αναπλάσεις των γειτονιών, στα πογκρόμ κατά των μεταναστών και στη συνολική υποτίμηση της ζωής μας. Οι φασίστες παραγγέλνουν, το κράτος σερβίρει. Η εκκένωση της Βίλας Αμαλίας είναι ένα μήνυμα πυγμής προς όλους/ες όσους/ες επιλέγουν αυτόν τον τρόπο αγώνα, προς όλους/ες όσους/ες στέκονται έμπρακτα ενάντια σε κράτος, αφεντικά και φασίστες. Μήνυμα ελήφθει.

Η απάντηση όμως θα είναι αποστομωτική. Κι αυτό γιατί η 22 ετών κατάληψη της Βίλας - και κάθε κατάληψη με τόσο μακρόχρονη ιστορία - είναι για όλους μας η «αφετηρία», είτε συμβολικά, είτε σε πραγματικό χώρο και χρόνο. Όλοι μας, ήρθαμε για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια της αυτοοργάνωσης και την πρόταση για έναν κόσμο διαφορετικό, φτιαγμένο από εμάς για εμάς, μέσα σε αυτές τις καταλήψεις (και πολλοί, στη Βίλα συγκεκριμένα). Αυτός είναι ο λόγος που οι καταλήψεις, οι αυτοοργανωμένοι χώροι και οι ακηδεμόνευτοι αγώνες έχουν μπει στο στόχαστρο του κράτους και αποτελούν προτεραιότητα στα σχέδια του. Γιατί αυτοί οι "χώροι" δεν είναι τα ντουβάρια, αλλά οι τόποι που συναντιούνται οι επιθυμίες μας και βρίσκουν τους τρόπους να πάρουν σχήμα και μορφή τα όνειρα μας. Γίνονται εστίες αντιπληροφόρησης και αγώνα σε περιόδους κοινωνικής όξυνσης. Κι αν κάτι διακινείται σε αυτούς, είναι τα προτάγματα για ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση.

Το έχουμε πει και το ξαναλέμε: Ο ορισμός της νομιμότητας δεν είναι προνόμιο των κυρίαρχων. Η νομιμότητα των κοινωνικών αγώνων, των αυτοοργανωμένων χώρων και των καταλήψεων κερδίζεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων μέσα από τις ίδιες τις κοινωνικές σχέσεις, δεν απονέμεται από κανέναν Δένδια. Αντίθετα με τους κυρίαρχους που στέκονται απέναντι, εμείς είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, ζούμε και δρούμε μέσα και μαζί με αυτήν. Μπορεί οι χώροι μας να συνιστούν «εστίες ανομίας» για το κράτος, οι τοπικές κοινωνίες όμως που συνδιαλέγονται με αυτούς έχουν διαφορετική άποψη.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΑΜΑΛΙΑΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ

ΤΗ ΒΙΛΑ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΘΥΤΕ ΣΤΑ ΘΝΕΙΡΑ ΣΑΣ

Υ.Γ.: Όσο για τα «ευρήματα» της αστυνομίας έχουμε να πούμε ότι βρήκαν το μισό σερβίτσιο. Στο συρτάρι της κουζίνας είχε και πιρούνια και κουτάλια και διάφορα άλλα είδη εστίασης. Κι αν οι αντιασφυξιογόνες μάσκες είναι πειστήρια, το μόνο που αποδεικνύουν είναι τη λυσσαλέα επίθεση του κράτους προς τους αντιστεκόμενους ανθρώπους, με όλα τα μέσα, με όλα τα όπλα.