

ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ

Στο “παπουτσάδικο”, για 3η φορά στα 3 χρόνια κατάληψης, βρεθήκαμε να επανασυνδέουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και **θα το επανασυνδέουμε κάθε φορά** που δεχόμαστε αυτού του είδους την έμμεση καταστολή, καθώς το κόψιμο του ρεύματος καταστέλλει-αναστέλλει τις λειτουργίες των διάφορων ομάδων που λειτουργούν και δίνουν ζωή στον κατειλημμένο αυτό χώρο. Η αμετακίνητη στάση μας, ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρη ενάντια σε όσους ορέγονται να το λεηλατήσουν εμπορευματοποιώντας το, είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε είναι ο δήμος.

Λίγα λόγια για μας...

Επιλέξαμε να βρισκόμαστε στην “κατάληψη παπουτσάδικο”, να λειτουργούμε συλλογικά, αυτοοργανωμένα, αλληλέγγυα, ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Στη βάση των παραπάνω αρχών έχουν οργανωθεί: Γυμναστήριο, ομάδα θεάτρου, ομάδα κινηματογράφου, φωτογραφίας καθώς και διάφορα μαθήματα-κύκλοι αυτομόρφωσης. Στεγάζονται εγχειρήματα εχθρικά προς την κατανάλωση, την εμπορευματοποίηση και τη διαμεσολάβηση όπως η hip hop συλλογικότητα του “υπόγειου ήχου” και η ομάδα ραδιοφώνου “ραδιοφράγματα”.

Πέρα όμως από την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών όσων συμμετέχουν, η κύρια στόχευση είναι στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που αναπτύσσονται. Παρεμβαίνουμε σε αυτούς τους αγώνες έχοντας ως πρόταγμα την ελευθερία, την ισότητα, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, με όπλο την αλληλεγγύη.

Όπως γράφαμε παλαιότερα:

«... Οι κατειλημμένοι χώροι είναι αναπόσπαστο τμήμα των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και «βλέπουν» προς έναν άλλο κόσμο ισότητας, αλληλοβοήθειας και ελευθερίας. Η συνολική και συλλογική υπεράσπισή τους, όπως και κάθε αντιδομής «από τα κάτω», κάθε αυτοοργανωμένου χώρου, η έμπρακτη αλληλεγγύη σε κάθε αγωνιζόμενο/η και σε όσους/ες διώκονται, πρέπει να είναι βασικά στοιχεία στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον αγώνα ενάντια στη λεηλασία των ζώων μας.»¹.

Το ηλεκτρικό ρεύμα,

αλλά και το νερό, οι μεταφορές, η επικοινωνία, η περίθαλψη, η παιδεία ποτέ δεν ήταν πραγματικά δημόσια και ελεύθερα όπως θέλουμε να τα διεκδικούμε. Τα πληρώνουμε, τα πλήρωσαν οι εργαζόμενοι από την αρχή της δημιουργίας τους και αποτελούν διαχρονικά, κομμάτια του ιδιωτικού ή κρατικού κεφαλαίου που συμβάλλουν στη καπιταλιστική συσσώρευση.

Από την άλλη, είναι κομμάτια του «κοινωνικού» μας μισθού· του μισθού, δηλαδή, που δεν τον παίρνουμε στο χέρι, σε χρήμα, αλλά σε είδος, ως αξίες χρήσης. Οι ιδιοκτήτες αυτών των υπηρεσιών (είτε είναι ιδιώτες είτε το ίδιο το κράτος), μπορούν να τις περικόπτουν, να τις καταργούν, να τις ακριβαίνουν ή να τις ξεπουλάνε, ώστε να εντάσσουν άμεσα τις αξίες χρήσης τις οποίες παράγουν αυτοί οι τομείς, στη διαδικασία παραγωγής κέρδους.

Έτσι, ενώ μείωσαν κατά 18% την τιμή του ρεύματος για τις βιομηχανίες το Σεπτέμβριο του '13 και ετοιμάζουν καινούρια μείωση μετά από πιέσεις του ΣΕΒ, πάνω από 700.000 σπίτια (με στοιχεία της ΔΕΗ) αδυνατούν να πληρώσουν και χιλιάδες είναι χωρίς ρεύμα. Καθημερινές πλέον είναι οι ειδήσεις για κομμένο ρεύμα σε αρρώστους, ηλικιωμένους, άνεργους, φτωχούς.

Πως αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις

Στεκόμαστε εμπράκτως ενάντια στις αυξήσεις και στο κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος. Προτάσσουμε την μαζική ανυπακοή και την επανασύνδεση με όρους αλληλεγγύης. Ενημερώνουμε τους γείτονες, ζητάμε βοήθεια, ενεργοποιούμε όσους περισσότερους μπορούμε. Δημοσιοποιούμε τις ενέργειές μας ώστε να παίρνουν θάρρος, να ενεργοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Από την πλευρά μας,

έχουμε καταστήσει σαφές, θα το κάνουμε ακόμη μία φορά, ότι η **“κατάληψη παπουτσάδικο”** θα έχει ρεύμα από το δίκτυο, έως ότου αποφασίσουμε να μη χρησιμοποιούμε ηλεκτρισμό για τις ενεργειακές ανάγκες της κατάληψης.



1 Από το [“Οι κατειλημμένοι χώροι είναι αναπόσπαστο τμήμα των κοινωνικών και ταξικών αγώνων”](#), συλλογικό κείμενο των καταλήψεων “παπουτσάδικο”, “σινιάλο”, “αγρός”-γενάρης 2014.