

καταναλώνω άρα υπάρχω?

Η κοινωνία αλληλεγγύης, ισότητας και αξιοπρέπειας που επιδιώκουμε, είναι εξ ορισμού αντίθετη με τις αξίες του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου και την κοινωνία του χρήματος και της μανιώδους κατανάλωσης. Με αφετηρία αυτή τη λογική και θέλοντας να δώσουμε ένα ακόμα στίγμα αντίστασης σε ότι αφορά τις ζωές μας, δημιουργήσαμε στην κατάληψη παπουτσάδικο χαριστικό παζάρι με είδη πρώτης ανάγκης (και όχι μόνο).

Η προσπάθειά μας αυτή είναι μέρος του εγχειρήματος που θέλει να δώσει μια απάντηση στις συνέπειες της κοινωνικής καταστροφής που ζούμε σήμερα - με την έκρηξη της φτώχειας και της ανεργίας, αλλά και να βάλει τον σπόρο για πρακτικές που είναι απαραίτητες ακόμα και εκτός περιβάλλοντος κρίσης. Είναι μια προσπάθεια συμπληρωματική στο αυτοοργανωμένο μαγειρείο, στα μαθήματα αυτομόρφωσης, στο αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο και στις διάφορες εκδηλώσεις της κατάληψης. Όμως πρώτα απ' όλα είναι μια πολιτική απάντηση στη μιζέρια και την εξαθλίωση που καθημερινά προπαγανδίζουν οι παπαγάλοι των κυρίαρχων, με στόχο να κάμψουν τις αντιστάσεις μας, να μας απογοητεύσουν και να μας εξατομικεύσουν. Η κοινωνική ασφυξία και η κατάθλιψη που επιβάλλεται από το αδιέξοδο της ανεργίας, της περιθωριοποίησης, της φτώχειας, μπορεί ν' απαντηθεί. Η απάντηση είναι στη συλλογικότητα, στην αυτοοργάνωση, στην αλληλεγγύη.

Παλεύοντας να εκφράσουμε αυτές τις αρχές σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας, έχοντας συνείδηση ότι είμαστε ένα κομμάτι των ανθρώπων που παράγουν τα πάντα, αλλά που μέσα σ' αυτόν τον καταναλωτικό παράδεισο επέλεξαν να μην καταναλωτικό παράδεισο επέλεξαν να μην έχουν τίποτα, στο εγχείρημά μας δεν υπάρχει ούτε ίχνος φιλανθρωπίας. Η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια αποτελεί για εμάς τρόπο ζωής, αντίθετα με την φιλανθρωπία, που είναι συνυφασμένη με τη μη συμμετοχή, την αποστασιοποίηση και την θέση υπεροχής σε σχέση με τους άλλους, τους «έχοντες ανάγκη». Μαζεύουμε ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια (και ότι άλλο περισσεύει) από τον καθένα - σύμφωνα με τις δυνατότητές του, και τα έχουμε διαθέσιμα στον καθένα - σύμφωνα με τις ανάγκες του. Όποιος έχει φέρνει. Όποιος δεν έχει, παίρνει αυτό που χρειάζεται ή θέλει.

ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ