

# ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΔΙΚΟ

## ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ, ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΣΥΖΗΤΑΜΕ...

Την εποχή που κάθε λειτουργία και έννοια του κοινωνικού κράτους καταρρέει, τα αδιέξοδα μιας κοινότητας που έχει απολέσει τις βασικές αξίες της, εγκλωβισμένη εδώ και χρόνια στην αρχή της ατομικότητας, εμφανίζονται στο προσκήνιο με αποτέλεσμα το μάτι να αποτυπώνει καθημερινά μια εικόνα εξαθλίωσης και απόγνωσης.

Η μόνη απάντηση στην "λαίλαπα" της κυριαρχίας, που προσπαθεί να ρημάξει με κάθε δυνατό τρόπο τις ζωές μας, είναι η αλληλεγγύη από τα "κάτω". Να δημιουργήσουμε σε κάθε γειτονιά συλλογικά εγχειρήματα και δομές που θα δημιουργήσουμε οι από "κάτω" για τους από "κάτω".

Το προηγούμενο Σάββατο κάναμε την αρχή, καλώντας τον καθένα-καθεμία να συμμετέχει με όποιον τρόπο μπορεί σε μια συλλογική κουζίνα και το τραπέζι στρώθηκε με τρόφιμα που πρόσφεραν εθελοντικά οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς και μαγειρεύτηκαν από όλους μας. Αυτό το Σάββατο ξανακαλούμε όλους/όλες να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας/καθεμία, είτε με τρόφιμα, είτε με την προσωπική του εργασία (μαγείρεμα, στρώσιμο, καθάρισμα). Ξαναμαζευόμαστε το μεσημέρι, από τις 12.00 και μετά, στην αυλή του Παπουτσαδικού. Για να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να φάμε, να σπάσουμε την σιωπή και να μεταβούμε από το ατομικό στο συλλογικό. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτό το τραπέζι.

Ενάντια σε κάθε μορφή φιλανθρωπίας, ισότιμα και χωρίς αντίτιμο βασιζόμενοι στην ελεύθερη συνεισφορά .

### ΞΑΝΑΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

### ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΣΑΝ ΣΚΛΑΒΟΙ

