

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου

Στις 19 Μαρτίου 2011, μια πρωτοβουλία κατοίκων του Χαϊδαρίου, επιλέξαμε να καταλάβουμε το πρώην εργοστάσιο παπουτσιών στην οδό Δαβάκη, ένα δεσμευμένο από τον Δήμο, αλλά εγκαταλελειμμένο κτίριο, με σκοπό να το μετατρέψουμε από εστία μόλυνσης σε ένα χώρο πολιτικής και πολιτιστικής παρέμβασης, ανοιχτό προς όλους τους κατοίκους του Χαϊδαρίου.

Ο Δήμος εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, αδιαφορούσε πλήρως για το συγκεκριμένο κτίριο, όπως ακριβώς έχει κάνει και για άλλα δεσμευμένα ακίνητα, καθώς και δημοτικούς χώρους όπως το πολιτιστικό κέντρο, το κολυμβητήριο, οι παιδικοί σταθμοί, και όπως θα εξακολουθήσει να κάνει και με τα σχολεία.

Την ίδια στιγμή καταστρέφει χώρους πρασίνου, πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους και κάθε είδους ελεύθερους χώρους, παραδίδοντάς τους στους εργολάβους και τους επιχειρηματίες. Η καταστροφή του Ποικίλου Όρους και της αρχαίας Ιεράς Οδού από τους εργολάβους του σιδηρόδρομου, η καταπάτηση δασικών περιοχών για εμπορική εκμετάλλευση (Cora Corana), η κατάληψη των πλατειών και των πεζοδρόμων από τραπεζοκαθίσματα, είναι μερικά παραδείγματα.

Το κτίριο του Λολοσίδα, εκτός από αρχιτεκτονική κληρονομιά της μεταπολεμικής περιόδου, αποτελεί και ιστορική παρακαταθήκη της εργατικής τάξης του Χαϊδαρίου, καθώς εκατοντάδες δημότες δούλεψαν σε αυτό και στα άλλα παπουτσάδικα της πόλης. Αφού ο Λολοσίδης έφτιαξε περιουσία από την εργασία των Χαϊδαριωτών, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κερδίσει επιπλέον εκατομμύρια από δημοτικούς πόρους, στέλνοντας εισαγγελικές εντολές σε εμάς, σε μια προσπάθεια να εκβιάσει την κατάσταση.

Από τη στιγμή που το κτίριο είναι δεσμευμένο από τον Δήμο, οποιαδήποτε διεκδίκηση του Λολοσίδα αφορά άμεσα τον Δήμο, ο οποίος και δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, και φέρει ευθύνη σε κάθε προσπάθεια καταστολής από τη μεριά του ιδιοκτήτη.

Εμείς, δεν διεκδικούμε την ιδιοκτησία του κτιρίου, όπως δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία, και δεν εξυπηρετούμε κάποιο ιδιωτικό συμφέρον. Διεκδικούμε τη χρήση του ως ανοιχτό κοινωνικό χώρο, κάτι το οποίο δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι θα έπραττε ο Δήμος, κρίνοντας από τις μέχρι τώρα πρακτικές του και τα σχέδια που κατά καιρούς έχει παρουσιάσει σχετικά με την «αξιοποίηση» όχι μόνο αυτού του χώρου αλλά και πολλών άλλων.

**ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ**

Ιούλιος 2011